



# Stichting Varend Erfgoed Kolhorn

secretariaat: Sportstraat 2, 1767 CE Kolhorn  
telefoon: 0651535273, e-mail: kh44@live.nl, internet: www.KH44.nl  
IBAN: NL47 INGB 0005 3850 99, KvK: 37093422, BTW: NL816094093B01

Nieuwsbrief nr. 48

13 mei 2024

Beste donateurs en andere lezers die de ansjovisjol KH44 een warm hart toedragen!

## Van de Voorzitter – Frans Schepers

Een periode van hard werken aan zowel de jol als haar winterstalling is voorbij. De loods nadert zijn voltooiing en de ansjovisjol KH44 is, na de officiële opening van de loods op 20 april 2024, weer te water gelaten. Het schip zag er bij haar tewaterlating weer *pikt en dreven* uit, zoals iemand in het Westfries opmerkte.

De aanloop naar de officiële opening is een hele organisatie, maar met de hulp van velen verloopt het toch soepel. Ook helpt een heus draaiboek daarbij. Al in januari zijn we hier mee begonnen, al was het alleen maar om de wethouder Lilian Peters op tijd uit te kunnen nodigen. We waren er namelijk voor gewaarschuwd dat de agenda's van bestuurders zomaar kunnen vollopen.

De jol is vanaf begin mei weer in de vaart en te boeken voor rondvaarten. De reguliere afvaarten op zondagmiddag zijn weer om 15 uur, waarbij er voor 13 uur gereserveerd moet worden. (Tijdens deze afvaarten mogen ook onze donateurs meevaren!) Ook op andere dagen/tijden kan er gevaren worden met de jol, maar dit moet vooraf worden besproken.

Komende zomer gaan we ook een aantal keer op pad met de jol. Zo gaan we tijdens het Pinksterweekeinde naar Andijk voor de jollenzeilwedstrijden en 19 en 20 juli gaan we naar Stavoren voor een heuse jollenreünie. We gaan ook weer Nazomeren in Niedorp en doen mee met de Monumentendagen. Tijdens genoemde evenementen vervallen de reguliere afvaarten op zondagmiddag, raadpleeg hiervoor onze website.

Genoeg mogelijkheden dus om van ons mooie scheepje te genieten!

We willen de nieuwsbrief beperkt houden tot vier kantjes A4. En eigenlijk hebben we meer met u te delen dan dat op deze A4'tjes past. U houdt dus nog verhalen en foto's van ons tegoed...

## Opening

In februari plannen we de openingsdatum van de winterstalling: op zaterdag 20 april 2024 om 14:00 uur gaat het gebeuren. We bestellen er prachtig weer bij, zon en een licht briesje uit het zuidwesten. Helaas beslissen de weergoden op die datum anders en staat er een straffe noordenwind en is het met 9 of 10 graden Celsius gewoon koud.

Er ontstaat betrekkelijk spontaan een openingsteam bestaande uit Maarten en Els Visser en Frans en Margreet Schepers. Jan Stam en Linda Weel praten op de achtergrond mee. De dames zullen bij de opening voor de catering zorgen en zich daarbij aankleden als visdames. Later sluiten Lida Douma en Jacoline Verbaan zich bij deze visdames aan.



De vijf visdames: Els Visser, Lida Douma, Jacoline Verbaan, Margreet Schepers en Linda Weel (vlnr)

Het team maakt een draaiboek om alles zo goed als mogelijk voor te bereiden, zodat we op de dag zelf niet voor te veel verrassingen komen te staan. Er mag serviesgoed worden geleend bij de Horn en een kookplaat bij Turfschuur. Jan Stam regelt drie statafels. Er worden twee vlaggenmasten gehuurd. Er komen vlaggenstokhouders aan de loods. Marlies Dijkstra komt foto's maken. Alle betrokkenen, subsidieverstrekters, donateurs en vrienden van de jol worden uitgenodigd. Natuurlijk ook de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon. Kees Hos van Wieringen gaat touwslaan en Hans van Wijk uit Nunspeet komt zeilnaaien. (Een week voor de opening moet deze Hans helaas vanwege een schouderblessure afzeggen en vervangen Hans Zijm en Anne Tardivot – Lomenech, beiden van Wieringen, hem.)

Op de vrijdag voor de opening worden er eerst boodschappen gedaan, zodat er een koffie en thee kan worden gezet, alsmede een frisje etc. kan worden geschonken. Ook wordt er van de bouw van de loods een fotocollage samengesteld en opgehangen op lasschermen welke we mogen lenen van Visser Constructie en Smeedwerk B.V., een bedrijf van Skins for Buildings.

Op de dag zelf verzamelen de vrijwilligers van de KH44 zich om 10 uur. Het 'team' is er spontaan al om half tien, zodat de koffie om 10 uur klaar is. De visdames verrassen de aanwezigen met een heuse jollentaart. Vandaag is het feest!



*Jollentaart !*

Na de koffie wordt de jol onder leiding van René Douma in de portaalkraan getakeld en naar buiten gereden. De loods wordt daarna opgeruimd en ingericht voor de opening. Ondertussen is het wel duidelijk dat de grote deuren van de loods echt dicht moeten blijven. De stevige wind waait recht de loods in.

Rond half 12 is alles in gereedheid, de gasten kunnen komen. Nieuwe kielen en mutsen worden uitgedeeld. De visdames hebben ondertussen de lunch voorbereid, waarbij ze onder meer de twee pannensoepp, gemaakt door Maarten Visser, opwarmen.

Iets over enen staan we er helemaal klaar voor. We wachten verder rustig af. De eerste gasten komen tegen half twee aan. Uiteindelijk worden het er meer dan honderd! De loods staat vol met mensen.



*Henk Zijlstra uit Friesland overhandigt de pagaai en het gaaltje aan Frans Schepers*

Een aantal van de gasten: Uit Friesland komen Henk Zijlstra en Johnny Steiginga met zijn zootje namens de Visserijvereniging Workum en de Stichting de Staverse jol. We ontvangen een met namen beschilderde pagaai (peddel) en een gaaltje met onder- en bovensim. Van het laatste kan een snoekbaarsnet worden gemaakt.

Janneke Boonstra, oud-eigenaar van de jol, brengt een olielamp, die vroeger in de kajuit van de jol hing, mee. Hans Evenhuis vindt dat de loods een mooie plaats is voor de logboeken van J.C. (Jan) Kossen. Gedurende twintig jaar was Kossen eigenaar van de jol en hield trouw van al zijn reizen een handgeschreven reisverslag bij. Namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier krijgen we van Arie Dekker een mooie thermometer. Annette Mak geeft een echte scheepskwikbarometer, ze heeft deze geërfd van haar vader. Van de Havenmeesters ontvangen we een grote mand met heerlijke noten. Later ontvangen we van Ineke en Piet Nes nog twee geruite handdoeken en twee dito theedoeken. Wat een cadeaus! Niet echt nodig, maar wel heel leuk.

Iets over twee uur blaast Jacoline Verbaan volle kracht op de scheepstoeter van de jol. Het gaat beginnen. Voorzitter Frans Schepers spreekt de aanwezigen toe. Hij verwelkomt daarbij alle gasten en noemt met name wethouder Lilian Peters en erevoorzitter Hans Evenhuis.

Daarna beschrijft hij de voorbereidingen van de loods. Secretaris Jan Stam is in dit proces de gangmaker. Wendy Dubbeld, strategieadviseur uit Kolhorn, speelt een belangrijke rol door een projectplan te schrijven. Mede daardoor komen de financiën los. Leader, tijdens de opening vertegenwoordigt door Ilija Neudecker, draagt 50% bij. Ook de Stichting Oud Kolhorn (bij de opening waren de bestuursleden Patrick van Emmerik, Gea Dijkstra, Hans Pool en Annette Mak aanwezig) dragen flink bij, zelfs met een aanvullende financiering.



**Veel belangstelling, de loods staat vol**

Ook het Cultuurfonds, NH1816-verzekeringen, Windpark Wieringermeer en het Vaderlandsfonds verstrekken een subsidiebedrag.

De Corona-periode leidt tot hogere kosten en tijdsverlies. Dankzij bijdragen van de bedrijven Jimmink Kolhorn en Martien Jimmink, alsmede de gemeente Hollands Kroon, een bijzondere gift, de dakpannenactie en door te kiezen voor veel zelfwerkzaamheid kan de loods er toch echt komen.

Na een opsomming van belangrijke datums tijdens de bouw worden aan aantal mensen bedankt. Ceryl Emmaneel voor metsel- en tegelwerk. Peter Wit voor het leggen van de nokvorsten. Arie Boontjes voor het afvoeren van bijna al het afval. Jan Dick Groet en Anko Holtslag voor het beschikbaar stellen van een steiger. Ed Kueter voor de gatenfrees. Ferdinand Molenkamp en Tessa Douma waar we in de boerderij mochten verven. Ook worden de Havenmeesters bedankt, ze krijgen er toch zomaar nieuwe burens bij.

De loods is nog niet helemaal klaar. Hier en daar moet nog een lik verf worden aangebracht. We willen nog werkbank timmeren, het gras moet nog groener, er komt nog, in samenwerking met de gemeente, beplanting om het gebouw met waarschijnlijk enkele vogelkasten. Wel wordt de loods deze dag geopend door wethouder Lilian Peters.

De wethouder spreekt onder meer de volgende woorden: *“Met de opening van deze Winterstalling van de KH44 krijgt deze oude West-Fries, de ansjovisjol KH44 een mooi onderkomen voor de wintermaanden. De periode waarin de vrijwilligers het jaarlijks onderhoud plegen. Extra leuk dat de stalling gedurende die periode geopend is voor bezoekers. Met dat onderhoud en het delen van die informatie houden jullie het cultureel erfgoed levend. Geweldig vind ik dat!”*



**Wethouder Lilian Peters van Hollands Kroon**

Boontjes en/of Marijke Roos (Schagerbrug), Dorine de la Porte (Kolhorn) en I.D. van de Velden (Kolhorn).

Vervolgens spreekt erevoorzitter Hans Evenhuis. Hij feliciteert allereerst het huidige bestuur met de nieuwe loods. Ook memoreert hij de mislukte pogingen om te komen tot een onderkomen voor de jol *‘in zijn tijd’*.

En zo is het officiële gedeelte van de opening voorbij en begint het Open Huis van de loods. De touwslager en zeilmakers gaan aan het werk. Team René Douma laat de jol te water. De gasten kunnen zo zien hoe het te water laten van de jol in zijn werk gaat. Ook krijgen de bezoekers een juttertje aangeboden op de behouden vaart van de jol.

Om half vier zijn de gasten vertrokken en wordt de boel weer opgeruimd.



**De onthulde bordjes met instanties en personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de loods**

Daarna trekt ze een vlasdoeklap weg, waarna de opening een feit is. Achter de lap hangen op de wand bordjes met de namen van geldverstrekkers en vrijwilligers.

Hierna maakt Jan Stam de prijswinnaars bekend van de dakpannenactie, te weten: Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen, Arie



**Els Visser serveert een Juttertje**

Daarna drinken de vrijwilligers nog een biertje, glas wijn of een frisje op de goed verlopen dag en het door alle inspanningen behaalde resultaat: een prachtige loods voor de jol! Ariane Oostenbruggen serveert daarbij de, met hulp van haar man Hannes, gemaakte heerlijke hapjes.

## Even aandacht voor onze sponsoren:

**Autobedrijf Strijder** Kolhorn

**VOF Kuijper & zoon** Barsingerhorn

**Rotary Schagen**

**De Wit Drankenhandel** Texel

**Watersport Kolhorn**

**Rotary Wieringerland**

## Van de penningmeester

### Donatieverzoek

Ook dit jaar doen we graag weer een beroep op U. Wilt u ons steunen met een donatie? De donatie bedraagt in principe € 15,= (maar meer of minder mag ook). U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL47 INGB 0005 3850 99 ten name van: Stichting Varend Erfgoed Kolhorn.



U kunt ook betalen door nevenstaande QR-code te scannen met de camera van uw mobiele telefoon. Dit leidt naar een donatie van € 15,= voor de jol. Voor de feitelijke transactie kunt u het bedrag nog aanpassen. (Dus zoals u bij ons gewend bent: meer of minder mag ook...) Let op: de QR-code is bruikbaar tot 14 juni 2024. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

*Nb. Het donatieverzoek is natuurlijk alleen bedoeld voor donateurs die hun bijdrage nog niet hebben voldaan.*

Als donateur ontvangt u twee maal per jaar de nieuwsbrief en mag u, samen met uw huisgenoten, gratis meevaren op de zondagmiddagtochten. (Wel tijdig reserveren.) De jol is dit jaar tot en met 20 oktober in de vaart. (Tijdens de tocht krijgt u ook nog een Juttertje aangeboden, welke borrel beschikbaar wordt gesteld door De Wit Drankenhandel.)

De jol kunt u ook boeken voor een bedrijfs- of familie-uitje. In principe op elk moment, mits het in onze agenda past en er een schipper beschikbaar is. Zo'n uitje kan ook naar het Amstelmeer.

### Extra donatie – culturele ANBI

Indien u een grotere donatie overweegt, dan adviseer ik u om contact met ons op te nemen. De Stichting Varend Erfgoed Kolhorn is een culturele ANBI, waardoor uw gift aantrekkelijk kan worden afgetrokken bij uw belastingaangifte. Dit geldt zowel voor particuliere als bedrijfsmatige schenkingen.

### Verspreiding Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt naar u verstuurd via e-mail of per post. Mocht u de nieuwsbrief anders willen ontvangen, dan kunt u dit opgeven door een e-mail te sturen naar [kh44@live.nl](mailto:kh44@live.nl) onder vermelding van uw naam en (e-mail-)adres. Bellen mag natuurlijk ook: 06 51 53 52 73.



*De jol wordt te water gelaten*